

Nieuwsbrief dBos

Geef een boek cadeau!

De campagne 'Geef een boek cadeau!' heeft heel kort gezegd als doel ervoor te zorgen dat alle kinderen tussen de mooiste boeken opgroeien, zodat boeken een vaste plaats in hun leven krijgen. Vanaf 2 februari is voor een klein prijsje het boek 'Mees Kees, een pittig klasje' van Mirjam Oldenhave te koop in de boekhandel. Zeker een mooi boek, voor kinderen vanaf ca. 8 jaar:

Meester Kees heeft nog nooit voor de klas gestaan. De kinderen moeten hem nog een beetje leren hoe dat moet, meester zijn. En dat doen ze graag! Ze leren hem dat je best om kwart over negen je pauzeboterhammen op mag eten, als je maar op het bord schrijft dat het om een voedselproject gaat. En dat het heel handig is als ieder kind maar één rijtje sommen van de taak maakt, zodat niet iedereen hetzelfde werk zit te doen... Grappig en hartverwarmend!



Meer info over de campagne is te vinden op <https://geefeenboekcadeau.nl/>

Interessante lezing over het tienerbrein door Gea Dolstra

Tieners, waarom kunnen ze hun bed moeilijk uitkomen? Zijn ze vaak in strijd met hun ouders? Maken ze huiswerk op het laatste moment en lijkt de telefoon wel vastgeplakt te zitten aan hun hand?

Tijdens deze lezing gaat Gea Dolstra hier meer over vertellen. Tieners maken een complexe fase van ontwikkeling door, waarin hun brein een centrale rol speelt. Tijdens deze lezing krijgt u meer inzicht wat zich afspeelt in het brein van tieners en hoe dit hun gedrag en emoties beïnvloedt.

De ontwikkeling van het tienerbrein staat centraal, met aandacht voor de gebieden die verantwoordelijk zijn voor de impulsieve acties, planning en emotieregulatie. Ook wordt duidelijk hoe deze ontwikkeling van invloed kan zijn op het gedrag van tieners, zoals risicovol gedrag.

Daarnaast zal Gea Dolstra praktische tips delen over hoe ouders hun tieners kunnen ondersteunen tijdens deze uitdagende fase. Er wordt besproken hoe er thuis een gezonde omgeving gecreëerd kan worden, waarin tieners zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ouders met kinderen in de leeftijd vanaf 11 jaar (groep 7 en 8) hopen we te mogen verwelkomen bij deze lezing op **6 maart van 19.30 - 21.00 uur in de bibliotheek in Wolvega**, zodat we samen de tieners beter gaan begrijpen en kunnen begeleiden op hun weg naar volwassenheid. De toegang is gratis. Aanmelden kan via de website: www.bzof.nl, via de volgende link: <https://www.bzof.nl/agenda/lezing-over-het-tienerebrein.html>

Kinderjury

Tijdens de Kinderjury zijn alle kinderen van 6 t/m 12 jaar even de baas, als ze kiezen voor het beste boek uit 2023.



Het begint met de **leesweken**: van 7 februari t/m 9 april lezen kinderen zoveel mogelijk boeken uit 2023. Vanaf 10 april begint de **Stemweek**, er kan dan een week lang gestemd worden op het favoriete boek.

In verschillende bibliotheken is een speciaal hoekje ingericht waar boeken waarop gestemd kan worden klaar liggen om te lezen, waar stiekem alvast een stembus staat en stemformulieren liggen. Stemmen via een formulier en de stembus kan vanaf nu, online via de website van de Kinderjury, alleen in de week van 10 april.

Voor boekentips kijk op <https://www.hebbaan.nl/kinderjury/>. Hierna ook alvast een aantal boeken die mee kunnen dingen naar het beste boek van 2023.

Boekentips

Heb jij misschien Dinosaurus gezien? – David Barrow – vanaf 4 jaar

In dit vervolg op het veelbekroonde 'Heb jij misschien Olifant gezien?' zijn het jongetje, de hond en de olifant op zoek naar een nieuwe vriend in het ultieme potje verstoppertje. De drie speuren stad en land af om Dinosaurus te vinden, die zich verrassend goed weet te verstoppen voor een dier van zijn postuur. Niemand kan hem vinden, behalve dan misschien de oplettende lezers, die op elke spread wel kunnen uitroepen: daar zit-ie!



Het komische verhaal en de prachtige waterverfprenten maken dit boek een ware traktatie om telkens weer voor te lezen aan kinderen.



Game Helden tegen de voetbalgoden – Marcel van Driel – vanaf 7 jaar

De Game Helden zijn ontvoerd door ALIENS. Ze worden meegenomen naar een arena ver in het heelal. Daar is een toernooi gaande tussen de beste alien-voetbalteams uit het hele universum. Samen met Bilal, een klasgenoot zonder superkrachten, moeten de Game Helden proberen het toernooi te winnen. Maar de regels van het spel zijn heel anders dan op aarde. En bij verlies wordt de aarde veroverd. Lukt het de Game Helden om hun tegenstanders te verslaan en weer veilig thuis te komen?

Billy en het REUZENavontuur – Jamie Oliver – vanaf 9 jaar

Billy en zijn vrienden raken verzeild in een onweerstaanbaar en gevaarlijk avontuur.

Een snuffje avontuur, een scheutje vriendschap, een toefje mysterie en een enorme lepel magie: bestsellerauteur en kok Jamie Oliver bedacht het perfecte recept voor een onweerstaanbaar kinderboekendebuut!

Het Woud van de Watervallen is verboden terrein. Net als iedereen kennen Billy en zijn drie beste vrienden Anna, Mo en Gijs de geruchten over vreemde gebeurtenissen die daar ooit zouden hebben plaatsgevonden. Wat er achter de muur ligt, is een groot mysterie...

Maar op een dag ontdekken de kinderen een geheime ingang. Het mysterieuze bos bruist van de magie en er wonen allerlei vreemde wezens. Als een groep Sprankels hun hulp inroept, raken de kinderen verzeild in een spannend en gevaarlijk avontuur.

Billy en het REUZEN avontuur is het lekkerste kinderboek voor jonge avonturiers!



De wolven van Arazan – John Flanagan – vanaf 10 jaar

Woeste reuzenwolven en onverklaarbare gebeurtenissen, dat zijn de angstaanjagende berichten uit Celtica, het buurland van Araluen. Ervaren Grijze Jager Will en zijn leerling Maddie zijn op pad gestuurd om zelf op onderzoek uit te gaan naar deze reusachtige wolvensoort, die uitgestorven zou moeten zijn. Maar wat de Jagers ontdekken is nog vele malen angstwekkender: een tovenares heeft de reuzenwolven in haar macht en is bezig met het opbouwen van een leger. Een leger van woeste levende wezens en... bovennatuurlijke monsters.

Deel 17 uit de serie de Grijze Jager!

Meester Jesper en de Tik Tok Battle – Jesper Hesseling – vanaf 12 jaar

Supergrappig en spannend fictie-avontuur over meester Jesper en zijn klas.

Hoi leerlingen van groep 8. Morgen heb ik een danswedstrijd. Dus jullie zijn een dagje vrij. Doe!

Er verschijnen gekke filmpjes op de social media-kanalen van meester Jesper. Iemand heeft zijn accounts gehackt!

De gemene directrice, mevrouw Azijnvijver, is boos. Ze geeft meester Jesper 24 uur de tijd om dit op te lossen, anders is hij zijn baan kwijt. Samen met Asha, Dorian en Lieve uit zijn klas gaat meester Jesper op onderzoek. Heeft het soms iets met de dance battle te maken waaraan de klas overmorgen meedoet?

Meester Jesper is de leukste meester op TikTok, YouTube en Instagram.

