

Nieuwsbrief dBos

www.bzof.nl/educatie

Voor actuele nieuwtjes en leuke tips!

Nationale Voorleesdagen

Van 24 januari t/m 3 februari zijn er weer de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen is er extra aandacht voor voorlezen aan kinderen tot 6 jaar, om de voordelen van het (voor)lezen te benadrukken. Je kunt je kind al vanaf vroege leeftijd voorlezen. Het versterkt hun fantasie. Tijdens het voorlezen kijk, luister, praat en lach je samen. Dat is goed voor jouw relatie met je kind. En uiteraard heel goed voor de taalontwikkeling en woordenschat!

Elk jaar wordt er een prentenboek van het jaar gekozen. Dit jaar is dat 'Help! Een verrassing!', geschreven door Miriam Bos. De leesconsulent van de bibliotheek brengt een bezoek aan de groepen 1 en 2 op school, waarbij ze dit prentenboek centraal stelt.



Ook in de bibliotheek wordt er aandacht aan de Voorleesdagen geschonken. Prentenboeken staan centraal en er is een leuke, nieuwe voorleesgids te krijgen.

Maak je je peuter of kleuter in deze periode gratis lid van de bibliotheek, dan ontvangen jullie een voorleesknuffeltje cadeau, passend bij het Prentenboek van het jaar.

Meer info over de Nationale Voorleesdagen is te vinden op

<https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen>

Geef een boek cadeau!

De campagne 'Geef een boek cadeau!' heeft heel kort gezegd als doel ervoor te zorgen dat alle kinderen tussen de mooiste boeken opgroeien, zodat boeken een vaste plaats in hun leven krijgen. Vanaf 2 februari is voor een klein prijsje het boek 'Mees Kees, een pittig klasje' van Mirjam Oldenhove te koop in de boekhandel. Zeker een mooi boek, voor kinderen vanaf ca. 8 jaar:



Meester Kees heeft nog nooit voor de klas gestaan. De kinderen moeten hem nog een beetje leren hoe dat moet, meester zijn. En dat doen ze graag! Ze leren hem dat je best om kwart over negen je pauzeboterhammen op mag eten, als je maar op het bord schrijft dat het om een voedselproject gaat. En dat het heel handig is als ieder kind maar één rijtje sommen van de taak maakt, zodat niet iedereen hetzelfde werk zit te doen... Grappig en hartverwarmend!

Meer info over de campagne is te vinden op

<https://geefeenboekcadeau.nl/>

Bob Popcorn dag en race!

Wie kent Bob Popcorn nog niet?

Op een dag groeit uit één van de maïskorrels een mannetje. Het is een humeurig, eigenwijs kereltje, dat Bob heet. Bob Popcorn heeft altijd honger, hij slaapt nooit en als hij kwaad wordt... ontploft hij en verandert hij in een supergrote POPCORN! Samen met Ellis beleeft Bob grappige en een beetje spannende avonturen.



Bob Popcorn is zó populair dat er een Bob Popcornrace is, op 19 januari. De bibliotheken in Gorredijk, Oosterwolde en Wolvega organiseren daarom op **woensdag 17 januari** een Bob Popcornrace tussen 14.30 u. en 16.00 u., voor kinderen vanaf vier jaar. Noteer deze datum in je agenda, kom langs en doe mee! Het wordt een middag vol met popcorn!



Jeugdbibliotheek.nl

Naast de bibliotheek is er ook een online bibliotheek, waar veel boeken en inspiratie te vinden is. Zo is het een prima startplek om de nieuwste e-books en luisterboeken te vinden, staan boeken fijn op onderwerp gerangschikt, en voor de beginnende lezers staan boeken op AVI-niveau tot AVI E4. Spreekbeurt of werkstuk maken? Ook hiervoor biedt deze online bibliotheek heel veel informatie op onderwerp! Neem eens een kijkje op deze waardevolle website!

www.jeugdbibliotheek.nl

Lidmaatschap tot 18 jaar gratis

Of je nu op zoek bent naar een voorleesboek voor je peuter of kleuter, of je zoekt samen met je kind een boekje uit omdat ze net leert lezen, voor alle kinderen en alle wensen en voorkeuren zijn er boeken te vinden in de bibliotheek.

Het lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar is **gratis**, omdat lezen zo belangrijk is voor hun taalontwikkeling. Bovendien is de bibliotheek al een paar jaar **boetevrij**. Dit betekent dat het niet erg is de boeken iets later in te leveren dan eigenlijk de bedoeling was. Kom dus gerust naar de bibliotheek om je zoon of dochter lid te maken en samen heel veel mooie boeken te lenen (en te lezen 😊)



Boekentips

De fantastische vijf – Annemarie van der Eem – vanaf ca. 4 jaar



Noor en Mans gaan op safari. Allebei zijn ze vastberaden om de Grote Vijf te zien. Voor Noor is dat makkelijk. Dáár zit de buffel: hij zingt lang zal ze leven met ballonnen aan zijn hoorns en lampjes in wel honderd kleuren! En die leeuw kamt zijn haren met een roze glitterkam! Helaas zijn de dieren nét weg als Mans opkijkt. Maar hij ontdekt heel andere dingen...

Een leeuw in de supermarkt – Mikel Valverde - vanaf ca. 7 jaar

Wat doet een leeuw in de supermarkt?

Gewoon, wat iedereen daar doet: eten halen. En hij heeft zin in kinderen! Manu heeft hem gezien, maar zijn moeder gelooft hem niet. Dan gaat hij zelf de strijd maar aan met de leeuw met zijn grote muil! Hij redt alle kinderen in de supermarkt en slaagt er zelfs in de leeuw voorgoed naar de Noordpool te verbannen. En dat allemaal terwijl zijn moeder rustig boodschappen doet.



De grote vossenbuit – Justyn Edwards - vanaf ca. 9 jaar



Liz is een goochelaar die antwoorden nodig heeft. Haar vader wordt nog steeds vermist, en topillusionist de Grote Vos lijkt hem niet te willen vinden, ondanks zijn beloften. Liz is vastbesloten om haar vader en zijn meest mysterieuze goocheltruc te vinden, maar daarvoor moet ze wel een onmogelijke diamantroof plegen.

Mus & Kapitein Kwaadbaard, de wraak van de furie – Kevin Hassing - vanaf ca. 10 jaar

De wraak van de furie is het vierde deel over Mus en kapitein Kwaadbaard van tweevoudig Kinderjury-winnaar Kevin Hassing. Met zijn avonturen over het stoere weesmeisje en haar piratenvrienden won Kevin zowel in 2022 als in 2023 de Kinderjury. Na hun avontuur met De Amorfe zijn Mus en haar vrienden weer terug in Zeeburgerdam. Daar ontdekken ze dat Venezuela bezeten is door een kwaadaardige furie die wraak wil nemen op haar moordenaar. Mus, kapitein Kwaadbaard, Kromme Karelkje en De Buffel moeten de furie snel zien uit te bannen. Met de hulp van kleine poederaap Raaf, de bijzondere kroegbaas Manke Melissa en de genadeloze premiejager Twintig reizen ze af naar de Vallei der Verloren Zielen. Daar schijnt iemand rond te dwalen die meer over de furie weet. Elke seconde telt, want niet alleen Venezuela, maar iedereen in haar omgeving loopt groot gevaar...

